



Patriarcāt de Moscou  
Archevêché des Églises orthodoxes Russes en Europe Occidentale  
Erzbischöfliches Stavropegialkloster  
“Des Heiligen Johannes Kapodistrias”

Kloster 109, CH-4229 Beinwil, Schweiz \* Tel.: +41.774271687 \* E-mail: Kapodistrias@fhc.org \* Web Site: www.Kloster-Beinwil.ch

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ  
“ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” ΒΕΙΝΒΙΛ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

03 Ὀκτωβρίου 2020

- 13.09.1950 Ἐγεννήθη, εἰς Τρίκκαλα Θεσσαλίας, τέκνον ἕκτον ἐξ ἑπτά, τῶν Νικολάου καί Ἑλένης Καλαμπόκα, τό γένος Παπαγεωργίου Ἀντωνίου, ἐξ Ἱερέων πάππων καί προπάππων, κτιτόρων Ἁγίας Παρασκευῆς Τζούρτζιας Ἀθαναμανίας - 19θόλου Καθηδρικοῦ τοῦ Ἀσπροποτάμου, λαβών κατά τό Βάπτισμα, τό ὄνομα τοῦ πατρός του, Γεώργιος, ἀφιερωθεῖς ἐξ ἀγεννήτου ὑπό τῆς μητρός Του, εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον, τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου “Καραϊσκάκι”, Μαυροματίου Καρδίτσας.
- 25.07.1959 Ἐδέχθη, τόν Μητροπολίτην Τρίκκης καί Σταγῶν κυρόν Διονύσιον, εἰς τόν πατρικόν Του οἶκον, χειροτονήσαντος τήν ἐπομένην, ἐν Τζούρτζια - Ἁγία Παρασκευῆ Τρικκάλων, τόν πρῶτόν Του ἱερέα, Νικόλαον Μπουντούρη, Γαρδικίου, ἀνδρωθεῖς, ἕκτοτε, παρά τους πόδας Του, ὡς πνευματικόν τέκνον τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Του, κυροῦ Πολυκάρπου Βαγενᾶ, μετέπειτα Μητροπολίτου Κερκύρας.
- 1962 Ἐκτοτε, Πνευματικός του Πατέρας, ἐγένετο, ὁ ἐπί 5ετίαν Κατηχητής του, νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Κορωνεῖας, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κ. Παντελεῖμων Καθρεπτιδης, μέχρι τῆς ἀναχωρήσεώς Του τότε, εἰς Γερμανίαν, δι’ ἀνωτάτας σπουδάς, τό 1967, ὁ ἀναδειξας τά Κατηχητικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, τά πρῶτα, στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Μέγας Ἱεροκῆρυξ ἐπί 30ετίαν, παγκοσμίου βεληνεκοῦς, τοῦ Καθηδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν, πρύτανις Ἱεροκῆρυκων καί Ἑξομολόγων τῆς Ὁρθοδοξίας κατασταθεῖς, Συγγραφεύς Παυλείων - Χρυσοστομικῶν θεολογικῶν τόμων, καί Συγγραμμάτων.
- 26.07.1967 Προσῆλθεν, Δόκιμος Μοναχός, εἰς τόν ΓΕΡΟΝΤΑ Του, Καθηγούμενον Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, Ἀρχιμανδρίτην κ. Λιμιλιανόν, ἔνθα καί ὁ ἀνωτέρω Πνευματικός του ἐκάρη, τό 1962.
- 26.10.1968 Εἰσῆλθεν, ἕκτος εἰς τήν Θεολογικὴν Σχολὴν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπότροφος ΙΚΥ.
- 17.08.1969 Ἐκάρη, ἕκτος, Μικρόσχιμος Μοναχός, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλου Μετεώρου, ὑπό τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, τῆ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγῶν κυροῦ Διονυσίου, λαβών τό ὄνομά Του, Διονύσιος.

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- 14.02.1970 Διά τά Καράντα, τοῦ Τρίκκης & Σταγῶν Διονυσίου, ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Α', ζήτησε Ἄρθρον ἀπό τόν Γέροντα Λίμιλιανόν, τό ὁποῖον Ἐκεῖνος ἀνέθεσεν εἰς τόν Μοναχόν τότε Διονύσιον Μετεωρίτην, ὁ ὁποῖος, καταλήγοντας, σημειώνει: “ἡ Ἀριστίνδην Σύνοδος τοῦ 1967, ἐξέλεξε τόν Τρίκκης, γιά Ἀθηνῶν, Ἐκεῖνος, ὅμως, τόν Πνευματικόν Υἱόν Του, Ἀρχιμανδρίτην Ἱερώνυμον Κοτσώνην, Καθηγητήν ΑΠΘ, λέγοντας, “Οὐ οὐκ εἰμί ἰκανός, κύψας, λῦσαι τόν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ” (Μάρκ. 1,7), ἀλλά, Υἱός Του, ἦταν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Λίμιλιανός Βαφείδης, Καθηγούμενος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου”.
- 13.09.1970 Ἐκλήθη, τῆ εὐλογία τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ Του Ἀρχιμανδρίτου κ. Λίμιλιανοῦ, ὑπό τοῦ ἡδὴ Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγῶν κ. Σεραφεῖμ, καί ἀνέλαβε τήν Διεύθυνσιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων “Ἁγιοὶ Ἀνάργυροι” Τρικκάλων, ἐξ ἑβδομήκοντα μαθητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου, ἀριστευσάντων εἰς τήν πόλιν, ἰκανοί δέ ἐξ αὐτῶν, ἀργότερον, ἐγένοντο παρ’ Αὐτοῖς Μοναχοί.
- 03.10.1972 Ἐκλήθη, πτυχιούχος ὢν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ - Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τοῦ Πατρῆος Ἀρχιμανδρίτου τότε, Διοκλείας εἶτα, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Καθηγητοῦ Ὁξφόρδης, κ. Καλλίστου Ware, διά μεταπτυχιακά καί διδακτορικόν, ὑπό τήν προσωπικὴν καθιγεσίαν τοῦ Ἰδίου, ἐλθὼν μετὰ τῶν γονέων Του, καί αἰτήσας τοῦτον, ἀπό τόν ΓΕΡΟΝΤΑ Του, ἐν Μεγάλῳ Μετεώρῳ.
- 17.12.1973 Ἐγκατεβίωσε, μετὰ τοῦ Γέροντός Του Ἀρχιμανδρίτου κ. Λίμιλιανοῦ, τῆ προσκλήσει καί παρακλήσει Αὐτῆς, ἐνθρονισθέντος κακεῖσε Καθηγουμένου, 17.12.1973, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἀθω.
- 05.08.1974 Ἐχειροτονήθη, Διάκονος, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Διονυσίου, ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους, εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
- 15.08.1974 Ἐχειροτονήθη, Πρεσβύτερος, ὑπό τοῦ φίλου Του Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Γερμανοῦ, τοῦ ἀπό Ντιντροῖτ, τοῦ Κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἀθω, τόν Ὅποιον, ἄχρι τέλους, διακόνει.
- 18.08.1974 Ἐχειροθετήθη, Πνευματικός - Ἐξομολόγος, Ἀρχιμανδρίτης, ὑπό τοῦ αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Γερμανοῦ, εἰς τό ἐν Καρυαῖς Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Πάντων, τοῦ Ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, ὅπου καί ὁ ΓΕΡΟΝΤΑC Του ἐχειροθετήθη Καθηγούμενος Cίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, ὑπό τοῦ Αὐτοῦ.
- 05.05.1975 Ἐξεδόθησαν, πνευματικὲς συνεντεύξεις Του, ἀπὸ τὸν Cυγγραφέα κ. Jean - Yves Leloup, Γαλλιστί καί Νορβηγιστί, εἰς τὸ βιβλίον “Λόγοι ἐξ Ἁγίου Ὁρους, 1975”.
- 23.11.1975 Ἐπεσκέφθη, μετὰ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, τὸ πρῶτον, εἰς προσκύνησιν, τὸ Θεοβάδιστον Ὁρος Cινᾶ, τῆ προσκλήσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Cιναίου κ. Δαμιανοῦ (μέ τὴν ἄσθεστι ἐλπίδα, νά παρέδιδε Αὐτοῖς τὸ Cινᾶ), καί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Βενεδίκτου, τὴν Ἁγίαν Γῆν.
- 03.10.1976 Ἐπεσκέφθη, μετὰ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, τὴν Ἀγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Cερβίας, τῆ προσκλήσει τοῦ Πατριάρχου Cερβίας κ. Γερμανοῦ, καί τὸν σύγχρονον Θεολόγον - Ὁμολογητὴν - Ἅγιον, Ἀρχιμανδριτὴν κ. Ἰουστίνον Πόποβιτς, εἰς τὴν “φυλακὴν” Του, ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῆ Ἀρχαγγέλων Τσέλιε στό Βάλιεβο Cερβίας, συλλειτουργήσαντες μετ’ Ἐκείνου.
- 23.01.1977 Ἐξεδόθη, ἐν Ἀμερικῇ, ὑπὸ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἱερομονάχου κ. Βασιλείου Pennington, ἰδρυτοῦ πολλῶν ἀνά τὸν κόσμον ρωμαιοκαθολικῶν μοναστηρίων, τὸ βιβλίον: “Ὁ, Ἅγιον Ὁρος!”, ἐν πολλοῖς ἀναφερόμενον εἰς τὸ πρόσωπόν Του.
- 10.03.1977 Μετὰ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, ἐβάπτισε τὸν πρ. Ρωμαιοκαθολικὸν Ἀρχιμανδριτὴν κ. Placide Deselle, ἰδρυτὴν Ἱερῶν Μονῶν εἰς Γαλλίαν, Καθηγητὴν - Ἐξομολόγον ἐν Εὐρώπῃ, καί τοὺς σὺν αὐτῷ, ὁμοῦ μετὰ τοῦ κ. Χριστοφόρου H. D. Warren III, Προέδρου τοῦ Συλλόγου “Φίλοι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἱεροσολύμων, Washington, D.C., 1993”, εἰς τὸν Ἀρσανᾶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Cίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω.
- 09.09.1977 Διωρίσθη, Οἰκονόμος, Ἐφημέριος, καί Πνευματικὸς, εἰς τὸ ἐν Ὁρμυλία Χαλκιδικῆς Ἱερὸν Μετόχιον “Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου”, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Cίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, τοῦ μεγαλυτέρου Κοινοβίου ἐν Ἑλλάδι, ἐνθα καί ἐσχεδίασεν ἅπαντα τὰ ἐν Αὐτῷ μελλοντικὰ κτίρια, τὸ Βαπτιστήριον, καί τὸ Καθολικόν.
- 03.10.1977 Ἐκάρη, Μεγαλόσχιμος Μοναχός, ὑπὸ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, Ἀρχιμανδριτοῦ κ. Αἰμιλιανοῦ, ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῆ Cίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω.
- 28.12.1978 Ἐκλήθη, διὰ Γράμματος τοῦ Ἡγουμένου κ. Φιλοθέου Ζερβάκου, ἐκ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, Ἀρχιμανδριτοῦ κ. Αἰμιλιανοῦ, ἀποσταλεῖς πρὸς διαδοχὴν Του εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν Λογγοβάρδας Πάρου καί Θαψανῶν Πάρου.

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- 23.01.1981 Ἐκλήθη, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Βορείου & Νοτίου κ. Ἰακώβου, Ἐξομολόγος - Πνευματικός Πατήρ, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, εἰς Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς, καί πρὸς ἴδρυσιν ἐκεῖσε Ἱερῶν Μονῶν, μέ πρότυπον, τὴν περίφημον Ἱεράν Μονὴν Στουδίου Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰακώβου, ἵνα καταλήξῃ καί ὁ ἴδιος τὸν βίον Του ἐκεῖ, κειρόμενος ὑπ' Ἐκείνου Μεγαλόσχιμος Μοναχός, κατὰ Ῥῆσίν Του, παραιτούμενος ὑπὲρ Του.
- 24.11.1981 Προσεκλήθη, εἰς Βιέννην καί Βόννην διὰ σειρὰν διαλέξεων.
- 28.11.1981 Ἐπεσκέφθη, τὸ πρῶτον, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἀποσταλεῖς ἐκεῖσε διὰ Γραμμάτων τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του Ἀρχιμανδρίτου κ. Αἰμιλιανοῦ, ἔνθα ἐδεξιώθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυροῦ Δημητρίου, Ξεναγόν, καί ὁδηγόν, ἔχων, τὴν νῦν ΛΘΠ, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ξενισθέντες εἰς τὸν Πατρικὸν Του Οἶκον, ὑπό τῆς πολυσεβάστου Μητρὸς Του.
- 25.03.1982 Ἐκλήθη, πάλιν, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Βορείου & Νοτίου κ. Ἰακώβου, δι' Ἐξομολόγησιν τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ καί σειρὰν διαλέξεων, ἀλλὰ καί πρὸς συμφωνίαν, δι' ἀγορὰν “ἀνακτόρου”, εἰς μεταποιήσιν του, διὰ “Νέον Στούδιον”.
- 22.07.1982 Ἐκλήθη, πάλιν, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Βορείου & Νοτίου κ. Ἰακώβου, δι' ἀποστολῆς τῶν: Μητροπολίτου Νέας Ἱερσέης κ. Σίλα, καί κ. Παναγιώτου Χρήστου, τ. Υπουργοῦ Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Βοστώνης, Προέδρου Ἰδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Πατριαρχικῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων Ἑπταφυργίου Θεσσαλονίκης, εἰς Ἱεράν Μονὴν Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, “μετὰ κλάδων ἐλαίας”, ἵνα λάβωσιν Αὐτόν μετ' αὐτῶν, διὰ παντός, εἰς Ἀμερικὴν, ὅμως ἤτο νοσοκόμος, γηροκόμος, καί Παρηγουμενιάρης, καί δὲν ἀφῆκεν Αὐτόν ἢ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας.
- 30.03.1982 Ἐκλήθη, ὑπό τῶν Πατέρων - Καθηγητῶν: Γρέμαν καί Μέγιεντορφ, Πνευματικός Πατήρ - Ἐξομολόγος, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίου Βλαδιμήρου Νέας Υόρκης.
- 28.12.1982 Διωρίσθη, Οἰκονόμος, Ἐφημέριος, καί Πνευματικός, εἰς τὸ ἐν Βύρωνι Ἀθηνῶν Μετόχιον “Θεῖα Ἀνάληψις” τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὁρους Ἄθω.
- 04.05.1984 Ἀνεχώρησεν, εἰς Σίδνεϋ Αὐστραλίας, πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Στυλιανόν, διὰ Κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου.
- 13.11.1987 Ἐκίρυξε, πρὸ τῆς ἐφεστίου ἀγίας εἰκόνας “Ἄξιόν Ἔστιν” τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῶν Ἀθηνῶν, Συλλειτουργὸς τοῦ Συμφοιτητοῦ του, καί τότε Δωδώνης, Ἀρχιερέως κ. Χρυσοστόμου Συνετοῦ, κατὰ

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

τήν εἰρηνικὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου ἐν Ἀθήναις.

- 11.07.1988 Ἐκλήθην, καί ὑπερέτισεν, εἰς τό Α' Σῶμα Στρατοῦ, ὡς Στρατιωτικός Ἱερεὺς, Ἱεροκῆρυξ, καί Ἑξομολόγος, κτίσας δισυστάτον Ἱερόν Ναόν, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καί τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, ἐν τῷ Στρατοπέδῳ Μαυροδενδρίου Κοζάνης.
- 03.10.1989 Ἐκέρυξεν, τὸν πανηγυρικὸν Λόγον, εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Πολιούχου Ἀθηνῶν Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν, εἰς Κολωνάκιον Ἀθηνῶν, παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Σεραφεῖμ, καί τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
- 28.07.1990 Ἐκλήθην, ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Διοδώρου, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 665/28.07.90 Γράμματος Αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ Του Ἀρχιμανδρίτου κ. Αἰμιλιανοῦ, ἀποσταλεῖς ὑπ' Αὐτοῦ διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. 267/20.09.90 καὶ 293/12.10.90 Γραμμάτων Του.
- 25.12.1990 Ἐκλήθην, ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Νόρνταλ Νορβηγίας κ. Arne Sandnes, τοῦ Υπουργοῦ Ἑξωτερικῶν, τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, καί τοῦ Νορβηγοῦ Ἀρχιεπισκόπου, κ. Gunnar Stålsett, πρὸς ἴδρυσιν Ὁρθοδόξων Ἱερῶν Μονῶν, εἰς τὴν Χώραν Των, καί ἐπὶ τὸν ἱερόν Βράχον τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Οὐλαβ, φωτιστοῦ τῆς Νορβηγίας, κατὰ τὸν 10ον μ.Χ. αἰῶνα, ἐν Valldal Νορβηγίας, ἔνθα ἀπελίθωσε μέγαν θαλάσσιον ὄφιν, καὶ Οὐτινος ἡ ἀγιογραφία ὑπάρχει, εἰς ἓνα ἐκ τῶν κίωνων τῆς ἐν Βιθλεὲμ Βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Ἑλένης, τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἄνωθεν τοῦ θεοδέγμονος Σπιλαίου, ὡς μεγάλου εὐεργέτου, καὶ δωρητοῦ - συγκτίτορος, καὶ εἰς τὴν ἱεράν νῆσον τῆς Ἁγίας Σούννιβα (+996).
- 07.01.1991 Παρεχωρήθην, Αὐτῷ, ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Μέγαρον, οἰκοδομηθέν ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς τοῦ ἐθνομάρτυρος Παύλου Μελά, δι' ἀνάγκησιν ἀξιωματικῶν τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μηδέποτε οἰκισθέντος, ἐν Βυτίμῃ Ἀρκαδίας, ἀποσταλεῖς ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Διοδώρου, πρὸς ἴδρυσιν Ἀγιοταφικῶν Ἱερῶν Μονῶν, διὰ στελέχωσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
- 13.01.1991 Ἐκλήθην, ὑπὸ τοῦ μεγαλοκτιματίου κ. Johannes Føyn Johannesen, βαπτισθέντος ἀργότερον ὑπ' Αὐτοῦ καὶ Μοναχοῦ καρέντος, πρὸς ἴδρυσιν Ἱερᾶς Μονῆς, ἐν Follidal Νορβηγίας, παρὰ τὰ Κτίματά του, εἰς τό ὄροπέδιον “Ἐκέπι τῆς Νορβηγίας”.

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- 01.03.1991 Έκλήθη, ἐκ νέου, Πνευματικός Πατήρ - Έξομολόγος, εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς, “δοκίμως καὶ ἀψόγως”, ὡς πληροφορεῖ ὁ Ἰδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἰάκωβος, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Δημήτριον, διὰ τοῦ ἀπὸ 10.05.1991 Γράμματος Αὐτοῦ, ἔτι δέ “ἀλυσιτελῶς καὶ ὀλοψύχως”, ὡς πληροφορεῖ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Διόδωρον, διὰ τοῦ ἀπὸ 10.05.1991 Γράμματος Αὐτοῦ.
- 07.05.1991 Τηλεφώνησε, 11.30' μ.μ., ὁ μακαριστὸς πρῶην Ἡγούμενος Ἐφραὶμ, Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, εἰς Οὐάσινγκτον ΗΠΑ, στὸν Γέροντα κ. Διονύσιον, κεκλημένον ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς Β. & Ν. κ. Ἰάκωβον, ἀπεσταλμένον ὄντα ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Διόδωρον, διὰ νὰ ζητήσῃ τὴν Εὐλογίαν Του, νὰ ἐνταχθῆ, εἰς τοὺς Καρπαθορώσσοις Νέας Ὑόρκης, πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον καὶ τοῦ τό ἀπέκλεισε, ἐπὶ 90', παρακαλέσας τοῦτον, νὰ προσπέσῃ πρηνῆς εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἰάκωβον, ἕως θανάτου, καὶ θα γεμίσῃ τὴν Ἀμερικὴν μὲ Μοναστήριά του, ὅπερ καὶ ἐγένετο.
- 08.08.1991 Έκλήθη, καὶ ἐξελέγη, παμψηφεί, Ἀ' Προϊστάμενος - Καθηγούμενος, τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καὶ ΣταυροΠηγιακῆς Μονῆς Παντοκράτορος Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, ἐπανενέγκας Ταύτην εἰς Κοινόβιον, Συνεδρία Λ'/21.08.91, μετὰ 300 ἐτῶν Ἰδιοῤῥυθμίαν.
- 04.08.1992 Έκλήθη, ἐκ νέου, ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Διοδώρου (Συνεδρία θα'/04.08.92 τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Σιωνίτιδος Μητροῦς τῶν Ἐκκλησιῶν), καὶ κατεστάθη Καθηγούμενος, Πνευματικός Πατήρ, καὶ Γέρων, εἰς τὴν παλαίφατον καὶ βιβλικῶς ἱστορικὴν Ἱεράν Μονὴν Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἔνθα ἡ ὀπί τῆς ρίζης του τρισυνθέτου μεγάλου Δένδρου, ἐκ κέδρου, κυπαρίσσου, καὶ πεύκου, ἐξ Οὗ ὁ Τρισύνθετος Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἐγένετο, καὶ ἔνθα παλαιότερον ἡ περίπυστος ὁμώνυμος Θεολογικὴ Σχολή, ἐξ ἧς ὠνομάσθη ἡ ἐν Βοστώνη τοιαύτη, ἰδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Βορείου καὶ Νοτίου, μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ ἐν Χριστῷ πνευματικῶν Του τέκνων.
- 25.01.1993 Διωρίσθη, Σχολάρχης, τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἁγίας Σιών ἐν Ἱεροσολύμοις.
- 02.02.1993 Έκλήθη, καὶ ὠνομάσθη, Τακτικὸν Μέλος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Οἰκουμενικῆς Ἀδελφότητος, διὰ σειρὰν διαλέξεων καὶ ὀμιλιῶν, κατὰ τὰς Συνεδριάσεις αὐτῆς.

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- 25.03.1993 Διωρίσθη, Πνευματικός - Ξεομολόγος άπάσης τής Άγιοταφικῆς Άδελφότητος.
- 06.12.1994 Έκοιμήθη, έν Κυρίω, ή κατά σάρκα και πνεύμα Άδελφή Αύτοῦ ΜΑΡΙΑ, συνεργός Αύτοῦ κατά πάντα έν Χριστῶ, έξ αρχῆς έως τέλους, ένταφιασθεΐσα, θεμέλιον εις τήν ύπ' Αύτοῦ ίδρυθεΐσαν Ιεράν Μονήν Υψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Θηβῶν Βοιωτίας τής Ιερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν & Λεβαδειάς (συσταθεισικς Συνοδικῆ Άποφάσει 09.12.1994).
- 13.04.1995 Έξεδόθη, τό ύπ' αριθμ. 110 Προεδρικόν Ιδρυτικόν Διάταγμα ΦΕΚ τ.Α'/13.04.1995 τής Ιερᾶς Μονῆς Υψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Θηβῶν Βοιωτίας, εις έκτασιν, δωρηθεΐσαν Αύτῶ, ύπό τοῦ ζεύγους Δημητρίου και Γεωργίας Τσέλλου (μόλις Τόν ἤκουσαν, κηρύττοντα, εις τιν Έξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ύπό τιν Άκρόπολιν τῶν Άθηνῶν), πρὸς τόν Ἴδιον, παραχωρηθεΐσαν ύπ' Αύτοῦ εις τήν ένθάδε έγκαταβιώσασαν πολυάριθμον, και πολυεθνή, Μοναστικὴν Άδελφότητα, εκ 15 χωρῶν τοῦ κόσμου, ύπό τήν Γερμανικῆς καταγωγῆς Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Διοδώραν Μεγαλόσχικμον Μοναχὴν, Άριστοῦχον Καλῶν Τεχνῶν Βερολίνου, Θεολογίας Άθηνῶν, και Νομικῆς Στρασβούργου, ένθρονησθεΐσαν ύπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Θηβῶν και Λεβαδειάς, και νῦν Άρχιεπισκόπου Άθηνῶν και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β'. Τῆς Ιερᾶς Ταύτης Μονῆς υπάρχει Κτίτωρ, ισόβιος Πνευματικός Πατήρ, και Γέρων.
- 10.05.1995 Έπίσκεψικς, και πρὸς Αύτόν προσφώνησικς, τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, εις Ιεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Ιεροσολύμων, ένθα ἦτο Καθηγούμενος.
- 23.05.1995 Έπίσκεψικς, και πρὸς Αύτόν προσφώνησικς, τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟC Του, Άρχιμανδρίτου κ. Αιμιλιανοῦ, Καθηγουμένου Ιερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Άγίου Ὁρους Άθω, εις τήν Ιεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Ιεροσολύμων, και ή τελευταία, ανεξιχνιάστω τοῦ Θεοῦ Προνοία, όμιλία Αύτοῦ εκτοτε, αιτήσαντος, νά αποσυρθῆ μετ' Αύτοῦ εις τόπον, ίνα ὤσιν ΕΝ, μόνοι οί Δύο, ένώπιον 50 Συνοδῶν Του, όπερ και έγένετο.
- 31.05.1995 Έκλίθη, ύπό τοῦ Άρχιεπισκόπου Άμερικῆς Βορείου & Νοτίου κ. Ιακώβου, ό εκ Σικάγου πνευματικός Αύτοῦ υίός, Μεγαλόσχικμος Άρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Μεξίλτζογλου, ΣυμωνοΠετρίτης, Παρεγγονός συνυποψηφίου Οικουμενικοῦ Πατριάρχου Άθιναγόρου, τοῦ Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Γενναδίου, πρὸς ίδρυσιν Ιερᾶς Μονῆς, κατά

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- τόν ἀπ’ ἀρχῆς διακαῖ πόθον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου, ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Garrison Νέας Υόρκης.
- 12.02.1996 Προήδρευσε, καί ἐφιλοξένησε, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Ἱεροσολύμων, τό ἐξ ἑβδομήκοντα Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, διαφόρων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, Θρησκευῶν, καί Ἐθνικοτήτων, Συνέδριον τῆς ἐν Ἱερουσαλήμ Οἰκουμενικῆς Ἀδελφότητος, κύριος ὁμιλητής, μέ θέμα: “Ἡ Θεία Λειτουργία, εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν”, καί μέ δάκρυα οἱ ῥαββῖνοι στό τέλος, Τοῦ ἔλεγον: “γιά ἡμᾶς, ὑπάρχει ἔλεος; ὑπάρχει ἐλπίδα; ὑπάρχει σωτηρία;”.
- 01.07.1996 Ἐξεδόθη, τό Καταστατικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Θιβῶν Βοιωτίας, διά κανονικῆς καί νομικῆς ἰσχύος, Περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”, Ἀριθμ. τ. 11/1-15.07.1996, σελ. 517-524, Ἦς ὑπάρχει Κτίτωρ, καί ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων (ἄρθρον 21 Καταστατικοῦ).
- 14.10.1996 Ἐκλίθη, ἐγγράφως, ὑπό τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἡλία II, γιά Συνεργία, διά τοῦ ἀπό 06.05.1995 ἰδιοχείρου Γράμματος Αὐτοῦ, καί ἐπεσκέφθη, μετὰ συνοδείας Του, τό Πατριαρχεῖον Γεωργίας.
- 21.02.1997 Ἐκλίθη, ἐγγράφως (γράφων 16.11.1995, ὡς Καμερουν τότε), ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρου Ζ', καί παρέστι, εἰς τήν ἐνθρόνισιν Αὐτοῦ, δι' Ἀρχιγραμματεῦς τοῦ Πατριαρχείου, καί, ἐκ προτέρου ἡδῆ, δημιουργία Ἱεραποστολικῶν Ἱερῶν Μονῶν, εἰς ὅλην τήν Ἀφρικίν.
- 08.09.1997 Ἐκλίθη, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Θεοκλίτου, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 351/08.09.97 Γράμματος Αὐτοῦ, δι' ἀποστολὴν Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ὑπό τήν ἐκ Κονίτσας Ἠπείρου Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Ἱερωνύμην Μεγαλόσχισμον Μοναχίν, Καθηγήτριαν Νοσηλευτικῆς Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἀθηνῶν, εἰς τήν ἱστορικὴν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἄνω Πεδινῶν Κεντρικοῦ Ζαγορίου Ἰωαννίνων, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων, ἀνακαινίσας Αὐτήν, καί τό Καθολικόν Αὐτῆς, ἐκ βάθρων.
- 17.12.1997 Ἐκλίθη, ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, Μητροπολίτου Καμερουν τότε, δι' ἴδρυσιν γαλλοφῶνων Ἱερῶν Μονῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Του.
- 11.03.1998 Ἐκλίθη, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ἰακώβου, διά τοῦ ἀπό 11.03.1998 Γράμματος Αὐτοῦ, καί τοῦ Λιδεσιμολογιωτάτου κ. Χρήστου Κερχουλά, διά τοῦ ἀπό 19.12.1997 Γράμματος αὐτοῦ, Προέδρου τότε τοῦ Συνδέσμου



ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

Ἱερέων ἐν Ἀμερικῇ, διά σειράν διαλέξεων καί ὀμιλιῶν, μέ θέμα: “Ὁ Ἱερεὺς ὡς ἐξομολογούμενος καί ἐξομολόγος εἰς τόν 21ον αἰῶνα”, Ἐξομολογῶν κατόπιν, τούς Συμμετέχοντας Ἱερεῖς, ἐν τῷ Συνεδρίῳ.

- 05.03.1999 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Παναμά & Κεντρῶας Ἀμερικῆς κ. Ἀθιναγόρου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τοῦ ἀπό 05.03.1999 Γράμματος Αὐτοῦ, δι’ ἀποστολὴν Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ὑπό τὴν Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Διονυσίαν Μεγαλόσχισμον Μοναχὴν, πτυχιούχον Θεολογίας Θεσσαλονίκης, ἐκ Γκόμελ Λευκορωσίας, καί Ἀριστοῦχον Διδάκτορα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τῆς συσταθείσης Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπερμάχου Στρατιγοῦ ἐν Μεξικῷ, Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικὸς Πατήρ, καί Γέρον.
- 15.08.1999 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Νορβηγίας κ. Kjell Magne Bondevik, προσωπικῶς ἐπισκεφθέντος τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, δι’ ἴδρυσιν Ἱερῶν Μονῶν εἰς Νορβηγίαν.
- 15.08.1999 Ἐξεδόθη, τιμητικόν Τευχίδιον, διά τὰ 30 ἔτη Μοναστικῆς Του Μαρτυρίας: “Elder Archimandrite Dionysios, Thirty Years of Monastic Witness, 1969-1999”, Los Angeles.
- 17.08.1999 Ἐορτασμός, Ἐπετείου τριάκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Κουρᾶς Του, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Τριάδος, New Rochelle Νέας Υόρκης, ὑπό τοῦ ἰδρυθέντος εἰς Washington, D.C., 1993, Συλλόγου “Φίλοι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ”.
- 18.07.2000 Κατεγράφη, εἰς τὴν “Ἐγκυκλοπαιδείαν τοῦ Μοναχισμοῦ, Β’ Τόμος”, σελ. 1256, ὡς Ἰδρυτὴς καί Γέρον “ζωντανῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, διεθνοῦς συνθέσεως, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος”, εἰς τό ἄρθρον: “Theology, Eastern Christian”, ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ Νικολάου Constas, Δρ., πνευματικοῦ Του υἱοῦ, νῦν Μοναχοῦ Μαξίμου ΣιμωνοΠετρίτου, Πανεπιστημίου Harvard.
- 08.02.2002 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, διά τοῦ ἀπό 28.02.2002 Γράμματος Αὐτοῦ, εἰς Γερμανίαν, Ἐξομολόγος - Πνευματικὸς Πατήρ.
- 04.09.2002 Ἐπεσκέφθην, προσκεκλημμένος τοῦ τότε Δημάρχου Valldal κ Arne Sandnes, καί τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ τῆς Νορβηγίας, ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμος Β’, μετὰ τῆς Νορβηγίδος Καθηγουμένης Θαβωρίας Μεγαλοσχίμου Μοναχῆς, δι’ ἑναρξιν τῶν πρώτων ἐν Νορβηγίᾳ Ἱερῶν Μονῶν.
- 04.11.2002 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Γενναδίου, κ κύριος εἰσηγητὴς εἰς τόν ἐορτασμόν 1.000 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Κασσάνο, εἰς Rossano

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

Καλαβρίας Νοτίου Ιταλίας, κατά τό Α΄ Προσκύνημα -  
Cύναξιν, εις Μεγάλην Ελλάδα, συλλειτουργός Του, εις τήν  
πρώτην, από τοῦ ἔτους 1462, Ὁρθόδοξον Θεϊαν Λειτουργίαν,  
εις τόν ἀρχαῖον ὀρθόδοξον πεντάτρολλον Καθηδρικόν  
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ἐν Rossano  
Κάτω Ἰταλίας, Μεγάλης Ἑλλάδος.

- 09.09.2003 Ἐκλήθην, μετά Cυνοδείας Του, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου  
Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. Θεοκλήτου, νῦν  
Μητροπολίτου Βρεσθένης, ὑπέκοντος εις τοῦτο, κελεύσματοι  
τοῦ Γέροντός του, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης  
Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ.  
759/09.09.2003 Γράμματος Αὐτοῦ, Καθηγούμενος, εις τήν Ἱεράν  
Μονίην Πέτρας (ἔτος ἰδρύσεως +1593), Καταφυγίου Ἀγραφῶν  
Θεσσαλίας, ἐπανιδρυθεῖσαν διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 217/14.10.2004  
Προεδρικοῦ Διατάγματος, Φ.Ε.Κ. 198 τ.Α'/19.10.2004, ἧς  
ὑπάρχει νέος Κτίτωρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 03.10.2003 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος &  
Φαναριοφερσάλων κ. Θεοκλήτου, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ.  
Πρωτ. 759/09.09.2003 Γράμματος Αὐτοῦ, πρὸς ἐγκατάστασιν  
Ἀδελφότητος Μοναζουσῶν, εις τήν Ἱεράν Μονίην Δώδεκα  
Ἀποστόλων “Κόκκινη Ἐκκλησιά” Καρδίτσας, ἰδρυθεῖσαν τό  
1001 μ.Χ., σφαιγιασθέντων ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Πατέρων,  
ὑπό Τούρκων, καταστᾶσαν “Κοκκίνην”, καί ἐπανιδρυθεῖσαν  
εις Μοναζουσῶν Ἱεράν Μονίην, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 444 ΦΕΚ  
τ.Α'/20.12.1941 Κανονιστικοῦ Διατάγματος, ὑπό τήν, ἐκ τῆς  
Μονῆς Της κληθείσης καί ἐλθούσης, Ἰδρύτριαν - Κτητόρισσαν  
Μονῶν, Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσαν  
Διοδώραν ΜεγαλόCχημον Μοναχίην, Ἀριστοῦχον Καλῶν  
Τεχνῶν Βερολίνου, Θεολογίας ΕΚΠΑ καί Νομικῆς  
Cτρασβούργου, ἧς ὑπάρχει νέος Κτίτωρ, ἰσόβιος Πνευματικός  
Πατήρ, καί Γέρων, προικίσας Αὐτήν μετά κτημάτων γῆς.
- 13.11.2003 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος &  
Φαναριοφερσάλων κ. Θεοκλήτου, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ.  
Πρωτ. 963 καί ὑπό στοιχείοις 44/12.11.2003 Πράξεως Αὐτοῦ,  
πρὸς ἐγκατάστασιν Ἀδελφότητος Μοναζουσῶν, ὑπό τήν, ἐκ  
Τρικάλων καταγομένην Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην  
Μαριάμ ΜεγαλόCχημον Μοναχίην, Φιλόλογον, εις τήν ἱστορικὴν  
Ἱεράν Μονίην Ἁγίου Γεωργίου “Καραῖσκάκι” Μαυρομματίου  
Καρδίτσας, ἐπανιδρυθεῖσαν διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 216  
Προεδρικοῦ Διατάγματος, Φ.Ε.Κ. 198 τ.Α'/19.10.2004, ἧς  
ὑπάρχει νέος Κτίτωρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί  
Γέρων.
- 18.08.2005 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διά τοῦ ἐν  
Λισσαβῶνι Πορτογαλίας Ἐξάρχου Αὐτοῦ Ἱερομονάχου  
κ. Ἀρσενίου, Πνευματικός Πατήρ - Ἐξομολόγος, πληθύος

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

πιστῶν, ἐκεῖθεν ἐρχομένων ἔκτοτε, εἰς τὰς Ἱεράς Του Μονάς, δι’ Ἑξομολόγησιν.

- 10.12.2005 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεξικοῦ & Κεντρῶας Ἀμερικῆς κ. Ἀντωνίου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, διά τοῦ ἀπό 10.12.2005 Γράμματος Αὐτοῦ, πρὸς ἴδρυσιν Ἱερῶν Μονῶν, καί στελέχωσιν ἱερῶν ἐκκλησιαστικῶν καθιδρυμάτων Του, ἀποσταλέντων εἰς τοῦτο πνευματικῶν Αὐτοῦ τέκνων, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1834/08.05.2006 Γράμματος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τόν Ἰσραηλίτην Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον Μεγαλόσχισμον Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφεῖμ Σταρκώβ, Θεολόγον ἘΚΠΑ, Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Ἀντωνίου Μεξικοῦ, μετὰ τοῦ ἐκ Κύπρου Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ κ. Γερβασίου, ἐκ Πέτρας ἀμφοτέρων, ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου, ὧν ὑπάρχει νέος Κτίτῳρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 21.09.2007 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἡλία II, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 152/21.09.2007 Γράμματος, εἰς τὰ ἐγκαίρια τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Τιφλίδος, καί τήν 30ήν ἐπέτειον τῆς Πατριαρχίας Του, ἐκφωνήσας τό “Ἐυλογημένη ἡ Βασιλεία”, εἰς τό ἐπετειακόν πολυΠατριαρχικόν Συλλεῖτουρον.
- 06.03.2009 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας & Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 176/06.03.2009 Γράμματος Αὐτοῦ, πρὸς ἀποστολὴν Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ὑπό τήν, ἐκ Λονδίνου καταγομένην, Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Δαμασκηνὴν Μεγαλόσχισμον Μοναχὴν, πτυχιούχον Γαλλικῆς Φιλολογίας Λονδίνου καί Λυῶνος - Θεολογίας ἘΚΠΑ, εἰς τήν Ἱεράν Μονὴν Ἁγίου Ἱερωνύμου - Φοβεράς Προστασίας, εἰς Σκοῦρτα Βοιωτίας, νέος Κτίτῳρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 11.03.2009 Ἐξεδόθησαν, αἱ ὑπ’ ἀριθμ. 33/2009, 34/2009 καί 36/2009 Ἀποφάσεις τοῦ Τμήματος Γ’ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἐπικυροῦσαι, σύν ἄλλοις, τό Καταστατικόν (“ἘΚΚΛΗΣΙΑ”, Ἀριθμ. τ. 11/1-15.07.1996), τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Θηβῶν Βοιωτίας.
- 09.04.2009 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ, πνευματικοῦ Του υἱοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Οὐασινγκτῶνος & Νέας Ὠρκης - Μητροπολίτου πάσης Ἀμερικῆς & Καναδᾶ κ. Ἰωανᾶ, διά τῶν ἀπό 12.11.2008, 08.12.2008, καί 09.04.2009 Γραμμάτων Αὐτοῦ, δι’ ἴδρυσιν, ὑπό τοῦ Ἰδίου, Ἱερῶν Μονῶν ἐν Ἀμερικαῖς, ἰσόβιος αὐτῶν Πνευματικός Πατήρ - Γέρων, ἔνθα ἀπεστάλησαν Πατέρες καί Μοναχαί, μετὰ κανονικῶν ἀπολυτηρίων των, τῆ, ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 400/11.04.2009, εὐαρεσκείᾳ, ἐκ χαρᾶς Του, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου, υπό Καθηγούμενον, τόν Μεγαλόσχιμον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Πετρίτην, Θεολόγον ΕΚΠΑ.

- 25.09.2012 Ίδρυσε, αϊτίσει τοῦ Μητροπολίτου Βατουμίου & Ἐπαρχίας Λαζετίου, Διοικητοῦ Γεωργιανῶν Ἐνοριῶν Βορείου Ἀμερικῆς & Καναδά, κ. Δημητρίου, τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, διά τῶν ὑπ' ἀριθμ. 331 καί 333/25.09.2012 Μητροπολιτικῶν Διαταγμάτων Του, τίν ἐκ Μοναζουσῶν, Ἱερὰν Μεγάλην Μονήν Ἁγίας Νίνας Maryland ΗΠΑ, ὑπό Καθηγουμένην, τίν Ἀριστοῦχον Θεολόγον ΕΚΠΑ, βεβαπτισμένην τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ Του μετά καί τοῦ Ἰδίου, 18.07.1987, ἐν Ὁρμυλία, Πανοσιολογιωτάτην Αἰμιλιανήν Μεγαλόσχιμον Μοναχήν, Δρ. - Καθηγήτριαν Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Harvard, καί τίν ἐκ Μοναζόντων, Ἱερὰν Μονήν Ἁγίου Πνεύματος Βορείου Καρολίνας ΗΠΑ, ὑπό Καθηγούμενον νῦν τόν Μεγαλόσχιμον Λευκορῶσσον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην κ. Χριστοφόρον, Θεολόγον ΕΚΠΑ, ὧν ὑπάρχει Κτίτῳρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 08.11.2013 Ίδρυσε, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 183/08.11.2013 Διατάγματος τοῦ Ἁγιωτάτου Καθολικοῦ - Πατριάρχου Πάσης Γεωργίας Κυρίου Κυρίου Ἡλιοῦ II, τό Πατριαρχικόν - ΣταυροΠήγιον Ἁγίου Βασιλέως - Μάρτυρος Οὔλαβ καί Προφήτου Ἡλιοῦ, Πατριαρχείου Γεωργίας, ἐν Valldal Νορβηγίας, ὑπό τίν Νορβηγίδα Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Θαωρίαν Μεγαλόσχιμον Μοναχήν, Καλῶν Τεχνῶν Βερολίνου, καί Θεολόγον ΕΚΠΑ, εἰς ἱστορικόν ΚΤΗΜΑ, ἰδιόκτητον τῆς κατά σάρκα ἀδελφῆς Του +ΜΑΡΙΑΣ, ἄνωθεν τοῦ ἀπολιθωθέντος θαυματουργικῶς ὄφους τοῦ Αἰωνίου Βασιλέως, καί Ἰσαποστόλου Φωτιστοῦ τῆς Νορβηγίας, καί πάσης Σκανδιναβίας, Ἁγίου Οὔλαβ, Κτίτῳρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων, τοῦ Ὁποίου ὑπάρχει.
- 01.07.2014 Ίδρυσε, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 127/01.07.2014 Διατάγματος τοῦ Ἁγιωτάτου Καθολικοῦ - Πατριάρχου Πάσης Γεωργίας Κυρίου Κυρίου Ἡλιοῦ II, τό Πατριαρχικόν - ΣταυροΠήγιον Ἁγίας Βασιλίσσης τῆς Ἱρλανδίας καί Μάρτυρος Γούννιβα, Πατριαρχείου Γεωργίας, ἐν τῇ Ἐαυτῆς Ἱερᾷ Νήσῳ Selja Νορβηγίας, ὑπό τόν, ἐκ Γεωργίας Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον, Ἡγούμενον Διονύσιον Μεγαλόσχιμον Αρχιμανδρίτην, Κτίτῳρ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων τοῦ Ὁποίου ὑπάρχει.
- 01.01.2017 Ίδρυσε, Σύλλογον Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, μέ τίν ἐπωνυμίαν: Ἱερὰ Μονή “Παναγίας Ἰθήρων καί Ἁγίου Λαζάρου”, ἐν Busy Γαλλίας, 4 Chemin des Landoz 25320 Busy, ἐγκριθέντα διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. W251005314 / 25.03.2017 Ἀποφάσεως τῆς Νομάρχου Περιφέρειας Doubs τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας,

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- υπό τήν προεδρίαν τῆς Ἑλβετίδος Πανοσιολογιωτάτης Μεγαλοσχήμου Μοναχῆς Ἀρχοντίας.
- 01.02.2017 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Φρανκφούρτης & Πάσης Γερμανίας, τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, κ. Σεργίου, δι' ἴδρυσιν ἐν Γερμανίᾳ Ἱερῶν Μονῶν.
- 18.08.2017 Παρεκλήθην, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ, & Πλωμαρίου κ. Ἰακώβου, νῦν Προέδρου Συνοδικῶν Δικαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ἀποστολήν Μοναστικῆς Ἀδελφότητος Μοναζουσῶν, παρά τῷ Ἱερῷ Νοσοκομείῳ Μητροπόλεως Μυτιλήνης, διά τό ἐκεῖσε Οἰκοτροφεῖον Θηλέων, Φοιτητριῶν, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί αὔξησιν τοῦ Ἀνατολικοῦ Ὁρθοδόξου Μοναχισμοῦ, ἐκεῖσε.
- 07.09.2017 Ἐκλήθην, εἰς τό Διεθνές Οἰκουμενικόν Συνέδριον Ὁρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐν Μπόζε Ἰταλίας.
- 09.11.2017 Ἀπέστειλε, Μοναστικὴν Ἀδελφότητα, ὑπό τήν Γερμανίδα Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσαν Διοδώραν, εἰς τήν ἀνασυσταθεῖσαν, διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 1341/17/09.11.2017 Διατάγματος Ἐπισκόπου Αὐστρίας - Ἑλβετίας, Ἰταλίας - Μάλτας, Διοικητοῦ - Τοποτηρητοῦ Ἐπισκοπῆς Γερμανίας, τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, κ. Ἀνδρέου, Ἱερᾶν Μονῶν Κοιμίσσεως Θεοτόκου ἐν Himmelsthür Ἀνοθέρου Γερμανίας, ἔνθα Νομάρχης, πάππος τῆς Καθηγουμένης, ἤς διετέλεσε νέος Κτίτωρ, ισόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 14.09.2018 Ἀπέστειλε, Μοναστικὰς Ἀδελφότητας, ἱστορικῶν Μονῶν ἐν Καλαβρία καί Σικελία Ἰταλίας, δυνάμει αἰτημάτων τοῦ Καλαβροῦ Πανοσιολογιωτάτου Μεγαλοσχήμου κ. Νείλου, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου Πανεπιστημίου Καταντζάρο Καλαβρίας, ὧν ὑπάρχει νέος Κτίτωρ, ισόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 29.05.2018 Ἐκλήθην, ὑπό τοῦ Συμφοιτιτοῦ Του, Μητροπολίτου Γέροντος Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, καί τοῦ πνευματικοῦ υἱοῦ Του Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου, πρὸς στελέχωσιν, μέ ὑπ' Αὐτόν Μοναστικὰς Ἀδελφότητας, εἰς ἀναβίωσιν τῶν Ἱερῶν Μονῶν: Μεγάλου Γεωργίου Κρημνῶν, Παναγίας Σπιλαιωτίσσης Ὁρθονίων, καί Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Στροφάδων Νήσων Ζακύνθου, ἔνθα τό Παλαιολόγειον ΣταυροΠηγιακόν ΚαστροΜονάστηρον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, 13ου μ.Χ. αἰῶνος, καί ὁ Τάφος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Διονυσίου Ζακύνθου, ὧν ὑπάρχει νέος Κτίτωρ, ισόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 09.11.2018 Ἐκλήθην, καί ἴδρυσεν Ἄνδρῶσαν Ἱερᾶν Μονήν “Ἰωάννου Καποδίστρια”, 10ου μ.Χ. αἰῶνος, ἐν Βειπwil Ἑλβετίας, ἤς

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

νυν, Γενικός Καθηγούμενος - Πρῶτος Πρόεδρος ὑπάρχει, καί τίν, ἐκ Μοναζουσῶν, Ἱερὰν Μονήν “Πάντων Ἑλβετῶν Ἀγίων”, Schwesternhaus Beinwil Ἑλβετίας, ὑπό τίν Ἑλβετίδα, Ἀριστοῦχον Φιλόλογον Fribourg καί Θεολόγον ΕΚΠΑ, Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Ἀρχοντίαν Μεγαλόσχιμον Μοναχίν (καρεῖσαν Μεγαλόσχιμον ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος, τοῦ Κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου), Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων καί Αὐτῶν τῶν ΔΥΟ Ἱερῶν Μονῶν.

- 30.04.2019 Ἔνταξις, εἰς τίν Ἱερὰν Μητρόπολιν Καμερόν, Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 002/30.04.2019 Ἐγγράφου τοῦ Μητροπολίτου Καμερόν κ. Γρηγορίου, βουλήσει - σεπτῇ ἐντολῇ, τῆς Α.Θ.Μ., τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου Β΄, τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 47/22.03.2019 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου, καί τῶν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 47/16.06.2018 καί 83/15.06.2019 Ἀπολυτηρίων Ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πέτρας Καταφυγίου Ἀγράφων, δι’ ἴδρυσιν Μοναστικῶν - Ἱεραποστολικῶν Ἀδελφοτήτων: Ἀναστάσεως Σωτῆρος, ἐν Fombot Δυτικοῦ Καμερόν, ὑπό τόν Ἑλβετόν Οἰκονομολόγον - Φιλόλογον Fribourg, Ἱεραπόστολον ἐν Ἀργεντινῇ, Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον Μεγαλόσχιμον Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀναστάσιον, καί, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν Bikoκ, Yaounde Κεντρικοῦ Καμερόν, ὑπό τίν Ρωσσίδα Μουσικολογιωτάτην - Ἀριστοῦχον Φιλόλογον Ξένων Γλωσσῶν Ροστόβ Ρωσσίας - Οἰκονομολόγον ΕΚΠΑ - Μεταπτυχιακὴν Θεολόγον Ἀγίας Πετροπόλεως, Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Κασσιανὴν Μεγαλόσχιμον Μοναχίν, ἣν ὑπάρχει Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 05.07.2019 Ἰδρυσις, Συλλόγου Ἱερᾶς Μονῆς “Διονυσίου Τρίκκης & Σταγῶν” - Arnstein ἐν Obernhof, Limburg Γερμανίας, ὑπό τίν Πανοσιολογιωτάτην Γερμανίδα Γενικὴν Καθηγουμένην - Πρῶτην Πρόεδρον Γερόντισσαν Διοδώραν, ἥς ὑπάρχει Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.
- 13.11.2019 Ἀπεστάλι, διὰ Κανονικοῦ Τοῦ Ἀπολυτηρίου, ἀπὸ τίν Ἱερὰν Μητρόπολιν Καμερόν, Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, εἰς τίν Ἀρχιεπισκοπὴν Ὁρθόδοξων Ρωσικῶν Ἐκκλησιῶν Δυτικῆς Εὐρώπης, Πατριαρχείου Μόσχας, Αἰτήσει Τις, συστάσει τοῦ Μητροπολίτου Καμερόν κ. Γρηγορίου.
- 15.11.2019 Κατεστάθη, διὰ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 57/15.11.2019 Διατάγματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ντούμπα κ. Ἰωάννου, Πατριαρχείου Μόσχας, Διοικοῦντος Πρωθιεράρχου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπέχθησαν ΔΕΚΑ, ὡς ἦσαν ἥδη, Πατριαρχικά ΣταυροΠήγια καί Μοναστήρια, μετὰ Μετοχίων Των, ὑπ’ Αὐτοῦ ἰδρυθέντα ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ, εἰς τίν δικαιοδοσίαν τοῦ Μητροπολίτου Ντούμπα, ἐγκολπωθέντα ὑπὸ τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὧν ὑπάρχει Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικός Πατήρ, καί Γέρων.

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
"DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS"



ARCHEVECHE  
des ÉGLISES ORTHODOXES RUSSES  
EN EUROPE OCCIDENTALE

PATRIARCAT DE MOSCOU

АРХИЕПИСКОПИЯ  
ПРАВОСЛАВНЫХ РУССКИХ ЦЕРКВЕЙ  
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

**DÉCRET N° 57-19**

Par le présent Décret, suite à votre demande du 14 novembre 2019, nous confirmons l'incorporation des monastères et des communautés fondées par vous Archimandrite **DIONYSIOS (KALAMPOKAS)** et nous vous recevons ainsi que les clercs, les moines et les moniales des dites communautés au sein de l'Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale du Patriarcat de Moscou, à compter de ce jour.

Conformément aux saints canons de l'Église, il convient de commémorer en premier lieu Sa Sainteté le Patriarche Cyrille de Moscou, Son Eminence le Métropolitaine de Doubna, Archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, l'Archimandrite Dionysios, Père spirituel ainsi que les Higoumènes des monastères.


En foi de quoi le présent décret vous est adressé.

Fait à Paris, le 15 novembre 2019.



*† Métropolitaine Jean*

† **Métropolitaine JEAN de Doubna,**  
Archevêque des églises orthodoxes russes  
en Europe Occidentale

  
Certifié par le Secrétaire du Conseil de l'Archevêché,  
Nicolas LOPOUKHINE

---

12, rue Daru 75008 PARIS (France)  
site web: [www.exarchat.eu](http://www.exarchat.eu) / courriel: [bureauarcheveque@gmail.com](mailto:bureauarcheveque@gmail.com)  
tél: +33 (0)1 46 22 67 61

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
"DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS"

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ

ΟΤΙ η συνημμένη  
αφορά το παρόν  
**31 ΔΕΚ. 2019**  
.....  
ιών δικηγόρος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 57-19

Με το παρόν διάταγμα, κατόπιν του αιτήματός σας της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019, βεβαιώνουμε την ενσωμάτωση των μοναστηριών και των κοινοτήτων που ιδρύθηκαν από τον Αρχιμανδρίτη ΔΙΟΝΥΣΙΟ (ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ) και από την ημέρα ετούτη καλωσορίζουμε εσάς καθώς και τους κληρικούς, τους μοναχούς και τις μοναχές των εν λόγω κοινοτήτων στην Αρχιεπισκοπή Ρωσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Δυτικής Ευρώπης του Πατριαρχείου της Μόσχας.

Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, είναι σκόπιμο να μνημονεύεται πρώτα από όλα ο Αγιάτατος Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ντούμπνα, Αρχιεπίσκοπος Ρωσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Δυτικής Ευρώπης, ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος, Πνευματικός Πατήρ καθώς και οι Ηγούμενοι των μοναστηριών.

Προς πίστωση των ανωτέρω αποστέλλεται σε εσάς το παρόν διάταγμα.

Παρίσι, 15 Νοεμβρίου 2019


Μητροπολίτης Ντούμπνα JEAN,  
Αρχιεπίσκοπος Ρωσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Δυτικής Ευρώπης  
(Υπογραφή & Σφραγίδα)

Πιστοποιείται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής, Nicolas LOPOUKHINE, (υπογραφή)

12, rue Daru 75008 PARIS, France (Παρίσι, Γαλλία)

Ιστοσελίδα : [www.exarchat.eu](http://www.exarchat.eu) Email: [bureauarcheveque@gmail.com](mailto:bureauarcheveque@gmail.com)

Τηλ.: +33 (0)1 46 22 67 61

  
**ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΜΑΚΟΣ**  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ.Δ.Σ.Α. 21130  
ΔΗΜΝΟΥ 46 - 173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΗΛ. 213 022 81 32 - ΚΙΝ. 6972 74 73 37  
Α.Φ.Μ. 047838740 - ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ακριβής μετάφραση από την ..... *γαλλική* .....  
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ' του Κώδικα  
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), βεβαιώνοντας ότι έχω επαρκή γνώση της  
γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασα.  
Αθήνα, **31 ΔΕΚ. 2019**  
Ο Μεταφράσας Δικηγόρος



ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- 15.11.2019 Ἰδρυσεν, ἐκκλησιαστικῶς, δυνάμει τοῦ ἀνωτέρω Διατάγματος 57/2019, Ἱερὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν ΣταυροΠήγιον Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, εἰς Γερμανίαν, ὑπὸ τὸν Γερμανὸν Καθηγούμενον Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπιον, Δρ Κτηνιατρικῆς Μονάχου, καὶ Kansas ΗΠΑ, Δρ Κτηνιατρικῆς Παθολογίας Μονάχου, PhD Παθολογίας Ohio ΗΠΑ, εἰς ἰδιόκτητον Πύργον Schenck, Nibelungenstrasse 94, D - 64678 Lindenfels Γερμανίας.
- 05.12.2019 Κατέστησε, Μέγαν Μετοχειάρχιν, 100 ἱερῶν μοναστικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν καθιδρυμάτων, ἐν ΗΠΑ, Ἀφρικῇ, Παλαιστίνῃ, Ἰσραήλ, Ἑλλάδι, Τουρκία, Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικὸς Πατήρ, καὶ Γέρον, τῶν Ὁποίων ὑπάρχει, ὑπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαλσαμῶνα (Ramzi Musallam), Ἱατρὸν Παθολόγον M.D., Διδάκτορα Ποιμαντικῆς Θεολογίας Πανεπιστημίου Ateneo Μανίλας, ἵνα τὰ ὑπαγάγῃ, Ἀρχιεπισκοπικά ΣταυροΠήγια, εἰς Ἀρχιεπισκοπὴν Ὁρθοδόξων Ρωσικῶν Ἐκκλησιῶν Δυτικῆς Εὐρώπης, ἢ, Πατριαρχικά ΣταυροΠήγια, εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας.
- 06.12.2019 Ἰδρυσεν, τὴν Ἱερὰν Μεγάλην Ἀνδρῶν Μονὴν “Νέον Στοῦδιον Ἰακώβου Ἀμερικῆς” ἐν Τούλσα, Ὁκλαχῶμα ΗΠΑ, ἀποστείλας Μοναστικὴν Ἀδελφότητα, ὑπὸ τὸν, Ἑλληνοαμερικανὸν Υψηλογράφον Σχολῆς Friuli Ἰταλίας καὶ Βατικανοῦ, - Φοιτητὴν Θεολογίας ΕΚΠΑ, Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον Μεγαλόσχिमον Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθανάσιον, τῆς Ἀποστολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, ἐν Βορείῳ Ἀμερικῇ, ἢς ὑπάρχει Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικὸς Πατήρ, καὶ Γέρον.
- 17.12.2019 Ἰδρυσεν, Ἱερὸν Ἠσυχαστήριον Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, ἐν Concordia, Κάνσας ΗΠΑ, Μετόχιον Μοναζουσῶν, Ἱερᾶς Μεγάλης Μονῆς Ἁγίας Νίνας Maryland ΗΠΑ, ἰδιόκτητον ΚΤΗΜΑ τῆς ἰδρυτρίας - Καθηγουμένης Αἰμιλιανῆς Hanson, ἀποστείλας Μοναστικὴν Ἀδελφότητα, ὑπὸ τὴν Πανοσιολογιωτάτην Καθηγουμένην Χρυσοστόμαν Μεγαλόσχिमον Μοναχὴν, Δρ. Emeritus, Καθηγήτριαν Βιολογίας Πανεπιστημίου MIT Μασσαχουσέττης ΗΠΑ, ὅς ὑπάρχει Κτίτῳ, ἰσόβιος Πνευματικὸς Πατήρ, καὶ Γέρον.

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
"DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS"

**CHRISTIAN CHARRIÈRE-BOURNAZEL**

*Avocat au Barreau de Paris  
Ancien Secrétaire de la Conférence  
Ancien Bâtonnier de l'Ordre  
Ancien Président du Conseil National des Barreaux*

**ANASTASIA MANDRAVELI**

*Law Office MANDRAVELI  
Avocat au Barreau de Paris  
Ancien Avocat à la Cour d'appel d'Athènes*

**Très Révérend Métropolitite JEAN de  
Doubna  
Archevêque des Églises Orthodoxes de  
Tradition Russe en Europe Occidentale  
12 rue Daru  
75008 PARIS**

REC. A 2

**Paris, le 3 septembre 2020**

**AFFAIRE: ARCHIMANDRITE DIONYSIOS / ARCHEVÊCHE EGLISE ORTHODOXE  
CCB/AR**

Monseigneur,

Nous n'avons reçu aucune réponse de votre part à notre lettre du 7 juillet 2020 que pourtant vous avez bien reçue à deux reprises comme en attestent les accusés de réception qui nous ont été retournés.

Nous sommes donc amenés à vous demander fermement, une nouvelle fois, si vous consentez à annuler votre décret n°26-20 en date du 25 mai 2020 et à le faire savoir au patriarcat de Moscou.

Dans le cas contraire, nous serons amenés à saisir le Tribunal Judiciaire de Paris dont dépend l'Association que vous présidez et dont les statuts se réfèrent expressément à la loi de 1901 sur les associations françaises.

Nous tenions à vous le faire savoir avant d'initier une procédure devant les juges.

Au cas où vous souhaiteriez privilégier jusqu'au 17 septembre prochain, une voie confidentielle de conciliation, nous restons à votre disposition ainsi qu'à celle de votre Conseil pour examiner votre position.

Nous vous prions de croire, Monseigneur, à l'assurance de notre parfaite considération.

  
**Anastasia Mandraveli**

  
**Christian Charrière-Bournazel**

*P.J. Copie du Décret du 25 mai 2020*

**ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ** από τα Γαλλικά στα Ελληνικά της κοινής επιστολής με αποστολείς δικηγόρους (κατόπιν εντολής του Σεβασμιωτάτου Γέροντα Διονυσίου) και με παραλήπτη τον κάτωθι Μητροπολίτη

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ντούμπνας  
Κον ΙΩΑΝΝΗ  
Αρχιεπίσκοπο Ορθοδόξων Εκκλησιών  
Ρωσικής Παράδοσης στην Δυτική Ευρώπη  
12 rue Daru  
75008 PARIS

**Paris, le 3 septembre 2020**

**ΥΠΟΘΕΣΗ: ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ / ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ**  
CCB/AM

Σεβασμιώτατε,

Δεν λάβαμε καμία απάντηση εκ μέρους σας στην συστημένη ταχυδρομική επιστολή που σας απευθύναμε στις 7 Ιουλίου 2020 την οποία, παρ όλα αυτά, παραλάβατε, όπως το επιβεβαιώνουν τα αποδεικτικά παράδοσης που μας επιστράφησαν.

Οδηγούμαστε έτσι να σας επαναθέσουμε σταθερώς, εκ νέου, το αίτημά μας, αν δηλαδή συναινείτε να ακυρώσετε το διάταγμα που εκδώσατε με ημερομηνία 25 Μαΐου 2020 και να ενημερώσετε επί τούτου το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Στην αντίθετη περίπτωση, θα υποχρεωθούμε να κινήσουμε αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου από το οποίο εξαρτάται ο Σύλλογος τον οποίο προεδρεύετε και του οποίου το καταστατικό προβλέπει ρητώς την εφαρμογή του Γαλλικού νόμου 1901 επί των Γαλλικών Συλλόγων.

Θα θέλαμε να σας το επισημοποιήσουμε πριν ξεκινήσουμε μία διαδικασία ενώπιον Δικαστών.

Στην περίπτωση που θα επιθυμούσατε να προτιμηθεί μέχρι την ερχόμενη 17<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου, μία εχέμυθη οδός συμφιλίωσης, παραμένουμε στη διάθεσή σας όπως και στη διάθεση του Δικηγόρου συμβούλου σας, για να εξετάσουμε την θέση σας.

Σας παρακαλούμε όπως πιστέψετε, Σεβασμιώτατε, στην πλήρη εκτίμησή μας.

**Anastasia Mandraveli**

**Christian Charrière-Bournazel**

Συνημμένο Αντίγραφο του Διατάγματος της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2020

ERZBISCHÖFLICHES STAVROPEGIALKLOSTER  
“DES HEILIGEN JOHANNES KAPODISTRIAS”

- 04.01.2020 Ἰδρυσεν Ἱερὰν Μετόχιον Μονήν “Σαράντα Ἐκκλησιῶν”, Kırklareli Ὀκλαχώμα ΗΠΑ, αἰτήματι καί παρακλήσει Γαιοκτημόνων, ὑπό τήν Καθηγουμένην Χρυσοστομίαν Μοναχίην, Ἀριστοῦχον Θεολογίας ΕΚΠΑ, ἙλληνοΑμερικανίδα, τρισεγγονίην τοῦ Μακαριστοῦ Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, συνυποψηφίου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθιναγόρου, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν Δυτικῇ Θράκῃ Ὁμωνύμου Χωρίου τῶν Προγόνων τῆς, ὅπου διασώζονται ἐρείπια τῆς βυζαντινῆς Ἐκκλησίας.
- 04.03.2020 Ἀπέστειλε, εἰς τό Ἱερὸν Ἠσυχαστήριον Κοιμύσεως Θεοτόκου Κορωπίου Ἀττικῆς, Μοναστικὴν Ἀδελφότητα ἐξ ἑπτὰ Μοναζουσῶν, ὡς Τοῦ ἐξιτήθῃ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ΣταυροΠηγίου “Διονυσίου Τρίκκης καί Σταγῶν, Obernhof Γερμανίας, διὰ νά συνδράμουν τό πνευματικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς ἰσοβίου Καθηγουμένης - Κτιτορίσσης τοῦ Ἱεροῦ Ἠσυχαστηρίου Γεροντίσσης Θεονύμφης Ἀλεξοπούλου, διὰ τῆς ἀπό 22.02.2020 Προσκλήσεώς Της, πρὸς τήν Καθηγουμένην Διοδώραν, καί ἐνημέρωσιν τῶν ἀρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν.

Διεύθυνσις: Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος

Γενικός Καθηγούμενος - Πρῶτος Πρόεδρος

Ἱερὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν ΣταυροΠήγιον “Ἰωάννου Καποδίστρια”

Kloster 109, CH - 4229 Beinwil, Schweiz

Τηλ.: +30.6972250939, +41.774271687

E-mail: Kapodistriass@fhc.org, Kapodistriass@kloster-beinwil.ch

Web Site: www.Kapodistriass-Kloster-Beinwil.ch